

# Welkom!

We heten u van harte welkom in de Kerk van de Nazarener Dordrecht.

Met deze brochure willen we u informeren over wie wij zijn en hoe onze gemeente functioneert.

Mogelijk heeft u al eerder een dienst bijgewoond en heeft u vragen over deze kerk. We hopen dat deze brochure helpt bij het vinden van antwoorden.

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft kunt u altijd iemand bij de koffie aanspreken. Voor meer informatie kunt u ook mailen naar

**dordrecht@nazarene.nl.**

Kijk ook eens op **www.kvdndordrecht.nl.**

## Inhoudsopgave

- **Wie zijn wij?**
- **Waarom heten wij Kerk van de Nazarener?**
- **Wij geloven...**
- **Hoofd- en bijzaken**
- **Wat we willen bereiken** (*missie*)
- **Waarom een brug naar Jezus?**
- **Wat doen we in de kerk?**
- **Lidmaatschap**
- **Tenslotte**



## Wie zijn wij?

De Kerk van de Nazarener is een christelijke kerk. Dat betekent dat wij de woorden en daden van Jezus Christus ook in ons eigen leven willen navolgen. Jezus heeft tijdens zijn leven Gods liefde aan de mensen laten zien. Na zijn kruisdood is Hij opgestaan uit de dood en kan Hij door Zijn Heilige Geest in ons hart leven.

## Waarom heten wij Kerk van de Nazarener?

Jezus was geboren in Bethlehem maar Hij woonde tot aan zijn dertigste levensjaar in Nazareth. Mensen in zijn tijd kende Hem ook als de Nazarener: *Maar Hij zei tegen hen: Wees niet ontgaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden. Marcus 16:6*

Omdat Jezus als mens op aarde bijzonder liefdevol en heilig heeft geleefd is Hij ons tot Voorbeeld. Vandaar: ***Kerk van de Nazarener.***



## **Wij geloven...**

*in één God – Hij is Vader, Zoon en Heilige Geest*

*dat de bijbel alle waarheid bevat die nodig is voor een geloofsleven met God*

*dat ieder mens de neiging heeft bewust en onbewust liefdeloze dingen te doen*

*dat we bestemd zijn om in relatie met God te leven en zonder Hem ons doel missen. Jezus is de uitgestoken hand van Gods liefde die naar heel de wereld uitgaat*

*dat wie berouw heeft en zijn vertrouwen op Jezus stelt, gereinigd wordt van alle zonden en daardoor een leven kan leiden in volledige afhankelijkheid van en vertrouwen op God*

*dat gelovigen door het geloof in Jezus een liefdevolle relatie met God kunnen hebben en daardoor kunnen groeien in geloof en liefde*

*dat Jezus terug komt en dat er een laatste oordeel zal plaatsvinden op aarde*

*dat onze bestemming in de hemel (bij God) is*

## **Hoofd- en bijzaken**

De Kerk van de Nazarener denkt vooral na over hoe je heel praktisch Jezus kunt navolgen op aarde, dit noemen we ook wel: heiliging. Vandaar dat deze kerk ook wel een heiligingskerk wordt genoemd.

Er zijn echter heel veel geloofsonderwerpen waarover je van mening kunt verschillen.

Vandaar dat wij als kerk zeggen dat we het niet over allerlei bijzaken eens hoeven te zijn, maar wel over de hoofdzaken.

Hoofdzaken zijn:

- *Dat Jezus de Enige Weg is naar God de Vader.*
- *Dat je steeds meer mag gaan lijken op Jezus.*
- *Dat God Zijn liefde aan ons geeft om aan anderen door te geven.*



Als iemand God liefheeft met alles wat in hem of haar is en zijn naaste liefheeft als zichzelf, dan is het wat ons betreft niet nodig om over allerlei bijzaken te struikelen. Het is veel meer van belang elkaars mening te respecteren en elkaar te aanvaarden. Deze 'eenheid in verscheidenheid' is de basis voor ons 'samenzijn'.

Zo is er in onze kerk ruimte voor het dopen van volwassenen en het dopen of opdragen van kinderen.

In onze gemeente komen mensen zonder kerkelijke achtergrond samen met mensen uit verschillende kerkelijke achtergronden. Begrippen als *genade, vrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, liefde en aanvaarding* staan centraal in onze doelstellingen, kerkdiensten en organisatie.



## **Wat willen we bereiken?**

*We willen mensen uitdagen en toerusten om Christus gestalte te geven in hun leven, tot eer van God. We willen mensen binnen en buiten de kerk aanmoedigen om Jezus beter te leren kennen, ons aan Hem te spiegelen en Hem na te volgen.*

We hebben dit uitgebeeld in onze missie:

**Kerk van de Nazarener Dordrecht**



## Waarom een brug naar Jezus?

*Jezus zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.*

*Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. **Johannes 14:6***

Deze Jezus willen wij bekendmaken en verkondigen.

*Hem verkondigen wij... **Kolossenzen 1:28***

Als kerk willen wij een brug zijn naar Jezus want:

*Jezus is het hoofd van het lichaam, de kerk.*

**Kolossenzen 1:18**

- Wij mensen zijn de brug naar Jezus. Jezus' liefde in ons leven willen we uitdelen aan de wereld om ons heen.
- Onze samenkomsten en activiteiten zijn een brug naar Jezus. We hebben Jezus nodig in ons leven.
- Het onderwijs is een brug naar Jezus. Vanuit de bijbel willen we Jezus beter leren kennen.
- Het kerkgebouw is een brug naar Jezus. De trap met de 'rode loper' symboliseert de uitnodiging om naar Jezus te komen; een brug om 'thuis te komen'.

## Wat doen we in de kerk?

### *De kerkdienst op zondag*

Op zondagochtend (10.30) hebben we onze samenkomst, waarin we God de eer geven en Hem willen ontmoeten in de preek, het zingen van liederen, het gebed en in de ontmoeting met elkaar.

Een bijzonder moment in onze dienst is het open altaar.

Dit is een moment van rust en gebed, waarin u zaken bij God kunt brengen die u na aan het hart liggen.

U kunt dit doen op uw zitplaats, maar er is ook gelegenheid om naar voren te gaan en te knielen voor het kruis.

Op de eerste zondag van de maand vieren we het avondmaal, waarmee we het bijzondere offer van Jezus gedenken en wat Hij daarmee voor ons heeft bereikt.



Iedereen die Jezus nodig heeft mag aan het avondmaal deelnemen. De matse is het teken van het lichaam van Jezus dat aan het kruis verbroken is. De druivensap is het teken van het bloed dat door Jezus vergoten is tot reiniging van onze zonden.

### *Kindersamenkomst*

Onze samenkomst op zondag beginnen we meestal met alle kinderen vanaf groep 1 in de zaal. De allerkleinste kinderen kunnen vóór de samenkomst al naar de crèche worden gebracht. Kort na het begin van de dienst is er een moment waarin we met de kinderen een lied zingen, waarna ze naar beneden kunnen gaan voor hun eigen bijeenkomsten. Dit is tot en met de kinderen van groep 8.

Eens per maand is er *kidstime* en mogen de kinderen vanaf het begin naar beneden, waar ze een feestelijke dienst met elkaar kunnen beleven met allerlei verschillende workshops.

### *Onderwijs*

In de kerk worden ook verschillende cursussen gegeven. Zoals een **fundamentencursus**, over de basis van het christelijk geloof en een **bijbelcursus** waarin je in 2 jaar tijd door heel de bijbel heen gaat. Na elke zomervakantie is er een cursusboekje beschikbaar met de verschillende cursussen die dat jaar worden aangeboden.

### *Kringen bezoeken*

We vinden het belangrijk om ons geloof met elkaar te beleven en te delen; dit is mogelijk in een kleiner gezelschap, waarin je elkaar beter leert kennen en vertrouwelijkheid kan ontstaan. Naast onze wekelijkse eredienst op zondag zijn er kringen in de wijken of naar thema of doelgroep. Zo zijn er kringen voor jongeren, maar er zijn ook kringen alleen voor mannen of vrouwen. Voor meer informatie kunt u één van onze gast-vrouwen/-heren aanspreken (te herkennen aan hun badge).

### *Overige activiteiten*

Er zijn veel meer activiteiten: tienerwerk, zending, pastoraat, gebed, diaconaat etc. Zie laatste pagina voor meer info.



## *Gemeentestichting: Kruispunt Reeland*

In februari 2014 zijn we een Missionaire gemeente begonnen in de wijk Reeland: **Kruispunt Reeland**. De opzet van deze diensten is anders: om 10.00 bidden, vanaf 11.00 een korte dienst en daarna om 12.00 eten we met elkaar.

Deze kerk is vooral bedoeld voor mensen uit de wijk Reeland. De diensten zijn in de voormalige technische school aan de Reeweg-Oost (ingang Madoerastraat 2, bij het ijzeren hek). Voor meer info: [kruispuntreeland@nazarene.nl](mailto:kruispuntreeland@nazarene.nl)

## **Lidmaatschap**

### *Oriëntatiecursus & lid worden*

Indien u meer wilt weten over de achtergrond van de Kerk van de Nazarener, dan kunt u deelnemen aan de oriëntatiecursus. In deze cursus wordt het gedachtegoed van onze kerk toegelicht, dat vooral afkomstig is van John Wesley, een theoloog uit Engeland in de 18<sup>e</sup> eeuw. De begrippen genade, zonde en heiliging staan centraal. Na afronding van deze cursus is het mogelijk om lid te worden.

### *Vriend worden*

Als u zich bij ons thuis voelt, maar nog even niet de keuze wilt maken om lid te worden, kunt u zich aanmelden als 'vriend'. U kunt dan deelnemen aan de diverse activiteiten, komt op de adreslijst en ontvangt de wekelijkse kerkmail. U raakt zo wat meer betrokken bij de gemeente en kunt rustig de tijd nemen voor nadere kennismaking. Daarna kunt u alsnog lid worden.

### *Taken en financiën*

Voor leden en vrienden gelden een aantal spelregels inzake o.a. het vervullen van taken en het bijdragen in de kosten van de gemeente. Op de website is hierover meer informatie te vinden.



# Tenslotte

We hopen dat deze brochure bijdraagt aan een eerste kennismaking met de Kerk van de Nazarener Dordrecht en dat u zich uitgenodigd voelt om deel te nemen aan onze activiteiten. In het bijzonder heten we u welkom tijdens onze erediensten op zondagochtend.

Meer informatie is te vinden in onze weekbrief, in ons kerkblad 'de Reflector' en op onze website

**[www.kvdndordrecht.nl](http://www.kvdndordrecht.nl)**.

U kunt ook contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, zie praktische informatie voor contactgegevens.



## Praktische informatie

*Eredienst (iedere zondag)*

Tijdstip: 10.30 uur

Adres: Talmaweg 121, Dordrecht

Kinderen: Crèche voor baby's en peuters,  
Zondagschool voor groep 1-8

## Contact

Kerkelijk Bureau (algemene informatie)

telefoon: 078 - 6211261

e-mail: [dordrecht@nazarene.nl](mailto:dordrecht@nazarene.nl)

Post adres: Postbus 9077, 3301 AB, Dordrecht

Predikant ds. Michel Meeuws (persoonlijk contact)

e-mail: [michelmeeuws@nazarene.nl](mailto:michelmeeuws@nazarene.nl)

## Bankgegevens

Kerk: NL32 INGB 0002 0984 27

*t.n.v. Kerk van de Nazarener*

Zending: NL35 INGB 0004 8222 30

*t.n.v. Kerk van de Nazarener - NMI*

