

Onderwijs 2018 – 2019



Brug naar Jezus

Kerk van de Nazarener Dordrecht

Onderwijsprogramma voor
het seizoen 2018 — 2019

Kerk van de Nazarener
Dordrecht



Gelukkig de mens, HEER, die
door u wordt geleid en onder-
wezen in uw wet en uw leer

Psalm 94:12

KERK VAN  DE NAZARENER

Inleiding en achtergrond

In dit boekje vindt u het onderwijsprogramma dat we als Kerk van de Nazarener Dordrecht dit seizoen willen aanbieden.

Veel deelnemers aan cursussen, kringen of studies van vorig seizoen kijken met voldoening terug op de tijd die zij hiervoor hebben vrijgemaakt.

De vergelijking met sporten is treffend. Bijna niemand hoor je na een sportactiviteit zeggen: “Dit was zonde van mijn tijd.” Toch kost het ons vaak moeite en discipline om er aan te beginnen, zeker op regelmatige basis.

Toch is het lonend, wat ook op gaat voor tijd investeren in het samen leren en groeien in Gods koninkrijk.

We menen een gevarieerd aanbod van onderwijs te hebben voor dit seizoen. Voor doeners en denkers, voor zoekers en vindere, voor pratere en zwijgere. We hebben nieuwe cursussen al dan niet in nieuwe formatte, er worden cursussen herhaald dan wel hernieuwd aangeboden.

We hopen dat je dit onderwijsboekje met aandacht en plezier leest. Dat het je enthousiast mag maken om aan één of meerdere onderdelen mee te willen gaan doen.

De basis van het cursusaanbod is: Groeien in Gods koninkrijk.

Praktische tip: Van menig onderdeel is nog geen precieze datum bekend. Te zijner tijd zal elk onderdeel ruim onder de aandacht worden gebracht en daarbij wordt ook datum en plaats genoemd. Maar mocht je interesse gewekt zijn voor een onderdeel en wil je specifiek daarvan op de hoogte worden gehouden, neem dan contact op met de contactpersoon van het desbetreffende onderdeel.

- Cluster
Gemeentebouw

Overzicht cursusaanbod

Alpha-cursus	10 avonden, 1 zaterdag	Sept. - november
Bijbel in twee jaar	21 bijeenkomsten	Oktober - juni
Oriëntatiecursus	3 avonden	September-oktober
Sluit je aan bij een kring	Verschillend	Door het jaar heen
Benefit of the doubt	12 avonden	Oktober- juni
Goed Nieuws, N.T. Wright	3 avonden	mei-juni
De laatste 18 uur	7 avonden	januari-april
Cinema Church	3 avonden	n.t.b.
Relaties en Seksualiteit	5 avonden	n.t.b.

Alpha-cursus

Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis.

De Alpha-cursus is iets voor jou als je...

- ...meer wilt weten over het christelijk geloof
- ...wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde
- ...nieuwe mensen wilt ontmoeten
- ...je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen



De onderwerpen

Op de cursus worden verschillende thema's van het christelijk geloof besproken, zoals:

- Is er meer?
- Wie is Jezus?
- Bidden: waarom en hoe?
- Hoe relevant is het christelijk geloof?
- Hoe leidt God ons?

De cursus wordt gehouden in het gebouw van de speeltuinvereniging Oosterkwartier aan de Meerkoetstraat 50A (Vogelbuurt). De eerste avond start op dinsdag 25 september. Aantal bijeenkomsten: 10

Geïnteresseerd? Ken je mensen die geïnteresseerd zijn? Misschien wil je samen met iemand anders meedoen?

Opgave of meer info: Inge en Bas Breekveldt, ingebas@live.nl

Bijbel in twee jaar (B2J)

Heb je ooit de Bijbel al eens helemaal gelezen? Het is een heel boeiend en actueel boek, maar ook raadselachtig, vraag oproepend, controversieel en confronterend. Een boek dat je ooit echt eens helemaal gelezen moet hebben! Vervolgens is het dan ook goed om er met elkaar over te praten.

Wat raakt je? Wat is de kern? Welke boodschap zit er voor deze tijd in? Allemaal vragen die we eens per twee weken op een maandagavond met elkaar bespreken.

Je krijgt les van mensen uit de eigen gemeente.

In ongeveer **42 lesavonden** hebben we dan de hele Bijbel met elkaar gelezen en beleefd!

Een aanrader voor mensen die dieper op de Bijbelse waarheden in willen gaan.

Alle bijeenkomsten vinden plaats op maandagavonden (21 in getal) en beginnen om 20:00 uur.

De kosten voor het lesmateriaal bedragen ongeveer € 40,-. Inclusief 2 cursus- mappen met meer dan 600 pagina's aan informatie. Mochten financiën een obstakel zijn, laat het ons dan weten. Dan lossen we dat op.

Dit jaar is het 1e jaar en wordt het Oude Testament behandeld. Je bent van harte welkom om je aan te melden. Ook als u al eerder hebt meegedaan en bepaalde gedeeltes opnieuw mee zou willen doen, bent je van harte uitgenodigd!

De eerste avond zal starten maandag 1 oktober.

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Kerk van de Nazarener, Talmaweg 121, Dordrecht

Aanmelden of meer informatie: René Prins, r.j.prins@nazarene.nl

Oriëntatiecursus

Deze korte cursus is bedoeld voor mensen die graag willen weten waar de “Kerk van de Nazarener” eigenlijk voor staat. Deze cursus duurt 3 avonden en worden geleid door ds. Michel Meeuws en ds. Hans Deventer.

Tijdens de avonden gaan we in op het ontstaan van de kerk (wereldwijd en landelijk), het theologisch gedachtegoed en de wijze waarop onze kerk is georganiseerd.

Gebleken is dat de Oriëntatiecursus een goede en gezellige kennismakingsplaats is voor (mogelijk) nieuwe leden!

Avond 1

Ontstaan van de Kerk van de Nazarener
Wesleyaanse theologie

Avond 2

Godsbeeld
De kijk op zonde
Vrije wil?

Avond 3

Volkomen overgave
Hoofdzaken en bijzaken
Ruimte voor extra vragen



De avonden vinden plaats op de zondagen van 23-09, 30-09 en 07-10
locatie: Kerk van de Nazarener, Talmaweg 121, Dordrecht

Contactpersonen: Michèl Meeuws (michelmeeuws@gmail.com) en Hans Deventer (h.deventer@gmail.com)

Sluit je aan bij een kring

Bent u op zoek naar een regelmatige ontmoetingsplek om te delen over geloof en het leven? In onze kerk vinden die ontmoetingen plaats in kringen. De visie van onze gemeente is dat iedereen binnen onze gemeente, leden en vrienden, een plek nodig heeft waar hij of zij kan ontvangen, geven, delen en groeien. Daarom is het belangrijk dat u een kring vindt die bij u past. Dit geldt zeker ook voor nieuwe mensen. Het helpt om een plek te vinden binnen de gemeente.

Hoe een kring er precies uitziet, kan variëren. Er zijn bijvoorbeeld kringen die starten met een gezamenlijke maaltijd. Daarnaast zijn er ook kringen die activiteiten in de omgeving ondernemen.

Als kerk willen we dat nieuwe ontmoetingsplekken een open karakter hebben. Mensen mogen zich welkom heten om anderen te ontmoeten en te kunnen delen van het geloof in God.

Als u zich graag bij een kring wilt aansluiten of zelf een kring zou willen starten, dan helpen we u graag. Na de eredienst kunt u altijd leden van kringcoördinatieteam (KCT) aanspreken. Ook kunt u contact opnemen door te mailen naar: kct@kvdndordrecht.nl

Leden van het kringcoördinatieteam zijn: Bea Veld, Cecile Stok, Jessica Wolst en Michel Meeuws.



Benefit of the doubt -Wat is bijbels geloven eigenlijk?

Vaak denken we dat geloven betekent dat je zeker bent van een aantal waarheden. Maar is dat inderdaad wat de bijbel beschrijft als geloof? En hoe zit dat met twijfel? Dat mag je toch niet hebben?

Aan de hand van het boek van ds. Gregory A. Boyd, "The Benefit of the Doubt", gaan we met hem op zoek naar wat de bijbel ons leert over geloof, wat het niet is, wat het wel is, over twijfel en over hoe geloof "werkt".

Je kunt het boek aanschaffen als je Engels kunt lezen, maar voor degenen die dat niet kunnen is er een uitgebreid Nederlands uittreksel beschikbaar.



Start oktober 2018 t/m juni 2019

Frequentie? -om de 3 weken, zodat we 12 hoofdstukken kunnen door- werken

Welke avond? -bepalen we met elkaar.

Aanvang: 20:00 uur

Aanmelden of meer info: Hans Deventer, h.deventer@gmail.com

Goed Nieuws

‘Waarom het evangelie nieuws is en wat dat nieuws zo goed maakt.’

Er bestaat een hardnekkige gedachte dat de boodschap van het Evangelie is dat we, als we in Jezus geloven, na onze dood niet in de hel terecht komen, maar naar de hemel gaan.

Maar stel dat de Bijbel nu eens iets heel anders leert? Stel dat het goede nieuws dat Jezus verkondigde veel groter en veel beter is en veel meer omvat dan een leven na de dood?

Het boek met de hierbovenstaande titel en subtitel handelt over het woord het begrip, en de betekenis van Evangelie in een diepere en meer gelaagde context dan menigéén van ons heeft meegekregen. Het heeft mij (Johan) verrast, verfrist en herladen.

Schrijver van het boek is Tom Wright (1948). Hij is zoals dat heet nieuwtestamenticus. Hij was van 2003-2010 bisschop van Durham in de Church of England. Momenteel is hij hoogleraar aan de Universiteit van St. Andrews (Schotland).



Ondanks zijn academische achtergrond zijn de boeken die hij schrijft goed leesbaar en hebben zijn thema's een heldere uiteenzetting.

Time Magazine noemt hem één van de meest formidabele figuren in de wereld van het christelijk denken.

Aan de hand van het boek komen we 3 avonden samen om te delen van dat wat we geleerd hebben, wat ons opvalt, wat ons verwonderd en/of verward.

De avonden zullen in de maanden mei/juni gepland worden. Specifieke data worden t.z.t. doorgegeven/gepland.

Wil je je opgeven of heb je meer info nodig? Neem dan contact op met Johan Jeras; jjeras@hotmail.com 06 – 44952290

De laatste 18 uur

De laatste 18 uur is een bijbelstudie van zeven weken voor kleine groepen, **waarbij je elke week een groepsbijeenkomst bijwoont en je doordeweeks zelf bijbelstudies doet**. We kunnen er desgewenst een langere periode voor uittrekken. In de bijeenkomsten ontmoet je elkaar, praat je over wat je hebt geleerd, bekijk je samen een aflevering van de televisieserie ‘De zeven wonderen in Jeruzalem’ en een aflevering van de animatieserie ‘De zeven wonderen’.

In de periode tussen kerst en pasen willen we stil bij (de) zeven plaatsen waar Jezus heeft gebloed om te ontdekken wat dit voor ons betekent.

Het materiaal rondom deze bijbelstudie staat onder eindredactie van Wilkin van der Kamp. Voor sommigen bekend van de stichting ‘Vrij zijn’ en themaweekenden rondom (de) Zeven Wonderen van het kruis.

Interesse of aanmelden? Neem dan contact op met Johan Jeras; jjeras@hotmail.com; 06-44952290



Cinema Church

Dit seizoen willen we 4 keer een ‘nieuw’ format uitproberen onder de werktitel ‘Cinema Church’. Samen in een sfeervolle setting kijken naar een speelfilm, documentaire of iets daar tussenin. Na afloop elkaar spreken over datgene wat we gezien hebben en geïnspireerd weer naar huis. Dat is Cinema Church.

Come Sunday:

Carlton Pearson is een internationaal gerenommeerde bisschop. Hij is een rijzende ster onder de evangelisten. Wanneer Pearson in een geloofscrisis terecht komt, begint hij te prediken dat er geen hel bestaat. Als gevolg wordt hij verbannen door zijn eigen kerk en gezien als ketter.

Minimalism; A documentary about the important things:

We leven in een constante marketingmix. In deze realistische documentaire volgen we Joshua en Ryan in hun overtuiging van ‘minder is meer’ en hoe hun leven daardoor radicaal veranderde.

The Shack:

De film is gebaseerd op het gelijknamige boek dat in 2007 verscheen van de hand van William Paul Young. In Nederland verscheen het boek onder de titel *De uitnodiging*. Het verhaal heeft voor veel mensen een ontwapenende werking gehad voor wat betreft het beeld van God als vader, Zoon en Heilige Geest.



Cursus relaties en seksualiteit

1^e avond: Hoe was het vanaf den beginne bedoeld?

- Seksualiteit en huwelijk zoals vanaf den beginne bedoeld (in groepjes op zoek in de bijbel..)
- Tot de dood ons scheidt, of..... (leergesprek)
- Wat zegt de neurowetenschap er eigenlijk over?
- Investeren in relaties

2^e avond: Mannen van Mars en vrouwen van Venus?

- Conflicten en goedmaken
- Over verschillen man en vrouw
- Hoe zit dat bij jou/ jullie?
- Hoe ga je er mee om; hoe maak je het beter

3^e avond: Hoe alleen is alleen?

- Over alleen zijn...
- Luk. 20: 27-40 Dan trouwen we niet meer
- Hoe dan met seksualiteit?

4^e avond Leven in de me-too samenleving: ben jij al gewend?

- Misbruik; me-too; terug naar een puriteins tijdperk?
- Verslaving en porno; verstrikt of zonde?
- Neurowetenschappelijke input.
- Rom. 7 – 8 Het kan anders !

5e avond LHBT

- LHBT mensen, mensen net als wij.
- Districtelijke richtlijn

Het is mogelijk om één avond afzonderlijk bij te wonen. De cursus in z'n geheel volgen geeft wel meer perspectief. De cursus wordt gegeven door Ed van Hoof, voorganger Kerk van de Nazarener te Veenendaal. Interesse: neem contact op met Johan Jeras jjeras@hotmail.com; 06-44952290



Kerk van de Nazarener Dordrecht 2018 / 2019



www.kvdndordrecht.nl