

# Onderwijs 2020 – 2021



**Brug naar Jezus**

**Kerk van de Nazarener Dordrecht**

**Onderwijsprogramma voor  
het seizoen 2020 — 2021**

**Kerk van de Nazarener  
Dordrecht**



Gelukkig is een mens die wijsheid  
heeft gevonden, een mens die in-  
zicht wint. -*Spreuken 3:13*

# Inleiding en achtergrond

In dit boekje vindt u het onderwijsprogramma dat we als Kerk van de Nazarener Dordrecht voor het seizoen 2020-2021 willen aanbieden.

*'Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons.'* (2 Kor. 4 : 7) Kwetsbare, misschien wel gebarsten of vervuilde vaten met daarin een onmetelijk geschenk: Liefde, Geloof en hoop. Schrijver Thomas Halik vergelijkt ons met de 'aarden vaten' die verantwoordelijk zijn voor het bewaren en ontwikkelen van dit geschenk. Ook in ongunstige omstandigheden.

Zoals een atleet in zijn/haar tweede adem moet komen om de prestatie vol te houden, zo gaat dat ook op voor een gelovige. Je moet ontwikkelen om dieper te kunnen gaan, om maar in sporttermen te blijven.

We hopen dat het onderwijsaanbod ondersteund is voor het vinden of onderhouden van de 'tweede geloofsadem' en het bewaren en ontwikkelen van de 'schat in aarden vaten'.

We hopen dat je dit boek met aandacht en plezier leest. Dat het je enthousiast mag maken om aan één of meerdere onderdelen mee te willen gaan doen.

- Cluster Onderwijs

# Overzicht cursusaanbod

Op weg met de Bijbel	14 bijeenkomsten	september-juni	5
Oriëntatiecursus	3 avonden	i.o.m. deelnemers	7
Overwin schaamte en zelfkri- tiek (Engels)	1 avond	19 november 2020	8
Luisterend bidden	4 avonden	januari/februari 2021	10
Cinema Church (reprise)	1 avond	27 juni 2021	11
Cursus relaties en huwelijk	5 bijeenkomsten	t.b.a.	12

# Op weg met de Bijbel

Al heel wat jaren is de cursus "De Bijbel in 2 Jaar" gegeven. Inmiddels hebben een groot deel van de gemeente en zelfs mensen van daarbuiten deze cursus meegemaakt. We hebben ook een jaar lang alleen de hoofdthema's van de Bijbel behandeld. Omdat het B2J-team in Crabbehof gaat stoppen, leek het ons een goed idee in iets andere vorm bijbelstudie aan te blijven bieden<sup>1</sup>. Deze keer willen we wat dieper ingaan op de Bijbel. In de B2J moest in één avond een compleet Bijbelboek (of zelfs meerdere) worden besproken. Nu willen we meer tijd nemen om de boeken te bespreken. Zie hieronder voor ons schema. Dat wordt dus eens in de drie weken, en dat heeft alles te maken met de docenten, zo'n avond vergt een gedegen voorbereiding en we zijn maar met zijn tweeën. We moeten dat ook op de langere termijn vol kunnen houden. De avonden zijn van 20:00 tot uiterlijk 22:00.

U begrijpt dat we op die manier nooit in twee jaar de Bijbel door gaan komen, dat gaat veel langer duren. Reden ook waarom we een oudtestamenteisch boek gaan afwisselen met een nieuwtestamenteisch boek, anders duurt het ook weer heel lang voordat we aan het Nieuwe Testament toekomen.

Dit betekent dus ook dat wie wil per avond aan kan sluiten. Het wordt een open groep. Je hoeft je niet voor de hele cursus vast te leggen, dat is niet doenlijk. Het is wel handig als bij Hans Deventer meldt als u van plan bent het komende jaar mee te doen. Mochten corona-maatregelen consequenties hebben, dan kunnen we u bereiken.

We zullen dus even moeten kijken waar we dit precies gaan doen: In principe in de grote benedenzaal, maar als vanwege corona-maatregelen een andere locatie beter is, kan het zijn dat we (tijdelijk?) de kerkzaal gaan gebruiken of zelf over gaan naar online.



---

<sup>1</sup> Overigens gaat Michel Meeuws in Gorinchem wel een B2J geven. Als u geïnteresseerd bent, neem contact op met hem.

We willen starten op dinsdag 22 september en vanaf die datum komen we dan dus om de drie weken bijeen. Dat levert het volgende schema op voor het komende seizoen:

<b>Datum</b>	<b>Docent</b>	<b>Onderwerp</b>	
22-9-2020	Hans Deventer	Genesis 1-11	Schepping, toren van Babel
13-10-2020	Hans Okkerse	Genesis 12-25	Abraham
3-11-2020	Hans Deventer	Genesis 25-36	Izaak en Jakob
24-11-2020	Hans Okkerse	Genesis 37-50	Jozef
15-12-2020	Hans Deventer	Mattheüs 1-4	begin van Jezus' bediening
5-1-2021	Hans Okkerse	Mattheüs 5-7	de Bergrede
26-1-2021	Hans Deventer	Mattheüs 8-12	wonderen en verwerping
16-2-2021	Hans Okkerse	Mattheüs 13-17	gelijkenissen en wonderen
9-3-2021	Hans Deventer	Mattheüs 18-23	onderwijs voor de kerk en tegenstand
30-3-2021	Hans Okkerse	Mattheüs 24-28	lijden, sterven en opstanding
20-4-2021	Hans Deventer	Exodus 1-6	inleiding
11-5-2021	Hans Okkerse	Exodus 7-15	plagen en uittocht
1-6-2021	Hans Deventer	Exodus 16-24	bij de Sinai
22-6-2021	Hans Okkerse	Exodus 25-40	de tabernakel

Voor meer informatie kun je terecht bij Hans Okkers en/of Hans Deventer: [j.okkerse1958@kpnmail.nl](mailto:j.okkerse1958@kpnmail.nl) of [h.deventer@gmail.com](mailto:h.deventer@gmail.com)

# Oriëntatiecursus

Deze korte cursus is bedoeld voor mensen die graag willen weten waar de “Kerk van de Nazarener” eigenlijk voor staat. Deze cursus duurt normaliter 3 avonden en wordt geleid door ds. Michel Meeuws en ds. Hans Deventer. Maar het kan ook dat een van twee bij u langs komt om de inhoud te bespreken.

Tijdens de avonden gaan we in op het ontstaan van de kerk (wereldwijd en landelijk), het theologisch gedachtegoed en de wijze waarop onze kerk is georganiseerd.

Gebleken is dat de Oriëntatiecursus een goede en gezellige kennismakingsplaats is voor (mogelijk) nieuwe leden!

## **Avond 1**

Ontstaan van de Kerk van de Nazarener  
Wesleyaanse theologie

## **Avond 2**

Godsbeeld  
De kijk op zonde  
Vrije wil?

## **Avond 3**

Volkomen overgave  
Hoofdzaken en bijzaken  
Ruimte voor extra vragen



De avonden vinden plaats in overleg met geïnteresseerden.

locatie: Kerk van de Nazarener, Talmaweg 121, Dordrecht

Contactpersonen: Michel Meeuws (michelmeeuws@gmail.com) en Hans Deventer (h.deventer@gmail.com)

# Overwin schaamte en zelfkritiek

*Met barmhartigheid voor jezelf en anderen*

Schaamte is een onderwerp waar weinig over wordt gesproken, maar wat voor veel mensen een rol speelt in hun leven. We kennen allemaal het gevoel schuldig te zijn als je iets hebt gedaan dat niet goed is. Dat gaat over wat je hebt gedaan en is een gezonde emotie. Schaamte gaat verder, dat gaat over wie je bent. Over jezelf, je wezen. Het gevoel er niet te mogen zijn of niet te deugen of misschien te leven met een masker omdat als men werkelijk wist wie je was, niemand van je zou houden. Hans kent een heel aardige en kundige theoloog / huwelijks- en gezinstherapeut die hier veel over kan vertellen en hij wil een avond voor ons verzorgen. Nu is Mark een Amerikaan en woont in Californië, dus we gaan dit via een videoverbinding doen, en in het Engels.

**Wanneer? Donderdagavond 19 november** om 20:00 uur.

**Waar?** Dat is nog te bepalen en hangt veel af van de Corona-maatregelen. We hopen in de grote zaal beneden in de kerk bijeen te kunnen komen en daar met een beamer en een video-verbinding aan de gang te gaan. Als dat niet lukt, zal het thuis inloggen worden.

Aanmelden: je kunt je tot een week tevoren aanmelden bij Hans Deventer, [h.deventer@gmail.com](mailto:h.deventer@gmail.com). Hij zal dan bijtijds aangeven hoe en waar we dit uiteindelijk gaan doen.

Op de volgende bladzijde wat info over Mark.





Mark Gregory Karris is a licensed marriage and family therapist, adjunct professor, ordained pastor, husband, writer, recording artist, and worship leader. He's a voracious reader, researcher and all around biophilic. He has received a master's degree in counseling through the Alliance Graduate School of Counseling in Nyack, N.Y., a Master of Dvinity from Drew Theological School in N.J., and is currently working on his dissertation to finish his PsyD from Alliant International University in San Diego.

Mark has performed countless workshops on topics such as love, attachment theory, spirituality, and domestic violence. He has also traveled internationally through the Red Cross, facilitating workshops on stress, trauma, communication, and other relevant topics.

Mark's pioneering research article on trauma and couple's therapy has been published in a peer-reviewed journal [Karris, M., Caldwell, B. (2015) "Integrating Emotionally Focused Therapy, Self-Compassion & Compassion-Focused Therapy to Assist Shame-Prone Couples who have Experienced Trauma," *The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families*]. Mark is also the author of *Divine Echoes: Reconciling Prayer with the Uncontrolling Love of God* (Quoir, 2018) and *Religious Refugees: (De)Constructing Toward Spiritual and Emotional Healing* (Quoir, 2020).

# Luisterend bidden

Aan de hand van een cursusboek gaan we in zes bijeenkomsten op ontdekkingstocht. Kunnen we echt Gods stem horen? Op welke manieren spreekt God dan? Hoe kunnen we onderscheiden wat van God is? En hoe kunnen we woorden van God op een liefdevolle manier met elkaar delen? Je gaat iets proeven van Gods betrokkenheid op je dagelijkse leven. En je hebt ervaren dat God door jou heen wil werken om anderen op te bouwen, te troosten en te bemoedigen (1 Korintiërs 14:3), zodat we steeds meer gaan leven als getuigen van Jezus en zijn Koninkrijk.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten:

1. Op Jezus gaan lijken: geliefd kind van de Vader
2. Op Jezus gaan lijken: meewerken met de Vader
3. Gods stem herkennen: manieren waarop God spreekt
4. Gods stem herkennen: leren onderscheiden
5. Een liefdevolle gemeenschap: zorgvuldig bidden met anderen
6. Groeien in vertrouwelijke omgang en een luisterend leven

Wanneer: Januari en februari 2021; tijdstip nog nader te bepalen.

Kosten: 9,50 euro voor het cursusboek.

Verdere informatie bij: Jenny Timmers ([jenny.timmers@outlook.com](mailto:jenny.timmers@outlook.com))



# Cinema Church

Dit seizoen in de herkansing: Cinema Church.

Het concept is eenvoudig. Gezamenlijk kijken we een speelfilm. Eentje die genoeg stof tot nadenken of bezinning geeft. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over hetgeen we gezien en gehoord hebben.

Bij wijze van proef starten we met één film. Vanuit daar bekijken we gezamenlijk of dit voor herhaling vatbaar is en welke titels eventueel in aanmerking zouden kunnen komen.

De eerste titel zal zijn ‘Come Sunday’



## **Come Sunday:**

Carlton Pearson is een internationaal gerenommeerde bisschop. Hij is een rijzende ster onder de evangelisten. Wanneer Pearson in een geloofscrisis terecht komt, begint hij te prediken dat er geen hel bestaat. Als gevolg wordt hij verbannen door zijn eigen kerk en gezien als ketter.

Datum: zondag 27 juni 2021

Tijd: 20:00 uur

Plaats: Benedenzaal van de kerk

Meer info: Johan Jeras ([jjeras@hotmail.com](mailto:jjeras@hotmail.com))

# Cursus Relaties en Huwelijk

Voor nadere gegevens, neem contact op met Michel Meeuws: [michel-meeuws@gmail.com](mailto:michel-meeuws@gmail.com).



Kerk van de Nazarener Dordrecht 2019 / 2020



Talmaweg 121

[www.kvdndordrecht.nl](http://www.kvdndordrecht.nl)